



Bemoediging.

Een mensch lijdt dikwils 't meest
Door 't liiden dat hij vreesst,
Doch dat nooit op zal dagen,
Zoo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft.

Het leed dat is, drukt niet zoo zwaar
Als vrees voor allerlei gevaar,
Doch komt het eens in huis,
Dan helpt God altijd weer
En geeft Hij kracht naar kruis.

S. Ecury.

No. 5. UITG. N.V. BOEKHANDEL W. TEN HAVE
voorheen Hövekers Boekhandel — Amsterdam